



De dromen van Praktijkschoolleerlingen Virgil en Demy

#samen

#eigenaarschap

#plezier

#toekomstgericht

Ze hebben doelloos thuis op de bank gezeten en dat was zeker niet gemakkelijk, maar Virgil (15) en Demy (16) hebben sinds dit schooljaar hun plek gevonden. Al moet Demy dagelijks 45 minuten op de fiets (enkele reis!) en is Virgil ook wel even onderweg, ze gaan met plezier naar De Praktijkschool (Delft). In de dependance met zijn hoge ramen vertellen de mannen, lees: gasten, over hun dromen.



Dat Virgil Edelenbos verkoopmedewerker wil worden, was eigenlijk al meteen bij binnenkomst te merken. Al pratend, de hand uitgestoken, wordt uw verslaggeefster welkom geheten. Virgil ziet eruit als om door een ringetje te halen: “Had ik misschien toch een stropdas moeten dragen?” vraagt hij zich hardop af en voegt er meteen aan toe: “Wilt u een kopje koffie?” Opeens ontstaat er bedrijvigheid rondom het glanzende, professioneel uitzijnde koffieapparaat in de keuken. Hier is iemand in de weer die weet hoe contact te maken met mensen, een eigenschap die voor elke verkoper onontbeerlijk is. Virgil doet het met verve. “Ik loop nu stage in de zaak van mijn oom. We verkopen topvloeren. Na deze school ga ik het MBO doen en daarna aan de slag als verkoopmedewerker”, vertelt hij vol overtuiging als we ons samen met schoolmaat Demy Schutz hebben teruggetrokken in een spreekkamer met ramen zo hoog dat ze bijna tot aan de hemel reiken.

Snelle auto's

Demy's passie gaat vooral uit naar auto-wrap (dat betekent zoets als een extreme make over van een auto met alle denkbare toeters en bellen, red.). Maar hij houdt ook van fotograferen. Op zijn telefoon laat hij een foto van een snelle, witte auto zien: “Kijk, ik heb 'm een beetje gefotoshopt, zie je dat? Mooi hè? Deze heb ik ook gemaakt.” Nu verschijnt er een compleet ander beeld: een zacht getint herfstig landschap dat zich in een brede sloot





spiegelt. Het is prachtig. Nee, daar had hij niet zoveel aan geshopt. “Ik ga hierna ook het MBO doen, want ik wil een eigen bedrijf in auto-wrap beginnen. Het liefst in Amerika of Engeland. Daar mag meer dan hier”, vertelt Demy en je ziet hem wegdromen.

Thuis op De Praktijkschool

De jongens hebben allebei al een heel turbulent leven achter zich als ze begin van dit schooljaar op De Praktijkschool belanden. Hier voelen ze zich thuis en dat is ook zichtbaar. Wat maakt nou dat ze hier hun draai hebben gevonden? Demy en Virgil wisselen even een snelle blik voordat ze vertellen dat er rust én hartelijkheid op deze school is. En vergeet de toezicht niet, want dat is ook heel belangrijk, dat leerlingen in de gaten worden gehouden. “Nee”, zegt Virgil, “er wordt hier niet gepest. Nou ja, er gebeurt weleens wat, maar we worden niet meer zo gepest als vroeger.” Demy knikt: “Ik kon er niet meer tegen dat er op me gescholden werd”, geeft hij openhartig toe. “Hier letten ze op je.” Ze zitten beiden in de rustige C-groep. “Nou”, zegt Virgil, “nu wij er zijn is het er een stuk levendiger.”

